



Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Εκδήλωση Ονοματοδοσίας

ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕ

«ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΜΑΡΤΗ»

10 Νοεμβρίου 2014



Βιογραφικό Σημείωμα **ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΜΑΡΤΗ**

1 Ιανουαρίου 1915 - 12 Νοεμβρίου 2013

Γεννήθηκα το 1915 στο χωριό Μουσθένη, της επαρχίας Παγγαίου του νομού Καβάλας.

Σπούδασα Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Δικηγόρος στην Καβάλα (1946-1955), Αθήνα (1964-1974).

Υπηρέτης στο Στρατό ως Έφεδρος Αξιωματικός Πυροβολικού επί επτά χρόνια.

Έλαβα μέρος:

- Στη μάχη Οχυρών Μακεδονίας-Θράκης κατά τη γερμανική εισβολή το 1941, όπου και συνελήφθη αιχμάλωτος, αλλά διέφυγα αμέσως μέσω των νήσων στην Τουρκία και Αίγυπτο, όπου έφθασα τον Ιούνιο 1941 με την πρώτη ελληνική στρατιωτική αποστολή.
- Στη μάχη Ελ-Αλαμέιν με την 1η Ελληνική Ταξιαρχία.
- Στη μάχη του Ρίμινι με την 3η Ορεινή Ελληνική Ταξιαρχία.
- Στη μάχη των Αθηνών (Δεκέμβριος 1944) με την Ταξιαρχία Ρίμινι.

Έχω εκλεγεί επτά φορές Βουλευτής νομού Καβάλας. Διετέλεσα:

- Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Βορείου Ελλάδος [Μακεδονίας - Θράκης], (Οκτώβριος 1955 - Ιανουάριος 1956).
- Υφυπουργός Εμπορίου (1956 - 1958).
- Υπουργός Βιομηχανίας (1958 - 1961).
- Υπουργός Βορείου Ελλάδος [Μακεδονίας - Θράκης] (1974 - 1981).

Συνέγραψα τα Βιβλία:

- α) «Η Πλαστογράφηση της Ιστορίας της Μακεδονίας», 1983. **Βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών** και μεταφράστηκε σε επτά γλώσσες.
- β) «Κτίστε...Κτίστε...Κτίστε...». 1991, που αναφέρεται κυρίως στην περίοδο 1955-1963 των Κυβερνήσεων του αείμνηστου Προέδρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, με πρώτη την Ελλάδα σε επδόσεις στην Ευρώπη.
- γ) «Macedonia» 1995, στα αγγλικά.
- δ) «Η Συνθήκη του Άμστερνταμ και ο ρόλος των Μακεδόνων στον Χριστιανισμό, την Ιστορία και τον Πολιτισμό», 2000, στα ελληνικά και αγγλικά.
- ε) «FYROM - Το Αντιδημοκρατικό κατάλοιπο στην Ευρώπη και το προβληματικό Σύμφωνο Σύνδεσης της με την Ε.Ε.», 2003, στα ελληνικά και αγγλικά.
- στ) «The USA and the Case of Macedonia».
- ζ) «Η Προκληπτική Πλαστογράφηση της Ιστορίας της Μακεδονίας από τους Σκοπιανούς».
- η) «Οι Ουσιώδεις Όροι του Συμφώνου Σταθερότητας - Σύνδεσης FYROM -Ε.Ε.».
- θ) «Η Ε.Ε. και το ψευδομακεδονικό Έθνος των Σκοπίων».

Έκανα μέχρι σήμερα δεκάδες ομιλίων σε πόλεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Κατόπιν ειδικής προσκλήσεως μίλησα με τον κ. Παπαθεμελή στο Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστραλία, Γερμανία, Η.Π.Α. και Καναδά.

Εκτός από πολλά άρθρα, δηλώσεις και ραδιοφωνικές ή ειδικές συνεντεύξεις μου στον πημερόστο και περιοδικό Τύπο για το θέμα της Μακεδονίας, έστειλα επιστολές με ανάλογο έντυπο υλικό (Βιβλία κλπ.), σε προσωπικότητες για να ενημερωθούν για την πλαστογράφηση της Ιστορίας της Μακεδονίας.

-Ανοικτή Επιστολή προς τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών κ. Frank Walter Steinmeier με τίτλο «Τα Σκόπια και οι ιδιαιτερότητες της Γερμανικής επίθεσης κατά της Ελλάδος το 1941».

-Ανοικτή Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε. κ. Ban Ki Moon.

-Επιστολές εστάλησαν στους Προέδρους των Η.Π.Α. Μπους το 1991, Κλίντον και Μπους το 2004, στον Πάπα Ιωάννη Παύλο, στον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Harvard, στους Γενικούς Γραμματείς του Ο.Η.Ε., NATO, σε Προέδρους της EOK και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον Ο.Η.Ε. και σε ευρωβουλευτές, σε προσωπικότητες, αλλά και σε επιστήμονες που ανέλαβαν κατ' εντολήν της EOK να ασχοληθούν με θέματα μειονοτήτων.

Οι ανωτέρω ενέργειες και δραστηριότητες μου για τη Μακεδονία και ιδιαίτερα, όπως πληροφορήθηκα, πέρασαν και η κυκλοφορία του βιβλίου μου με τίτλο «Η Πλαστογράφηση της Ιστορίας της Μακεδονίας» ο τίτλος και το περιεχόμενο του οποίου αποκαλύπτει όχι μόνο την κραυγαλέα ιστορική αλήθεια για τη Μακεδονία, αλλά το πότε, πώς και γιατί δημιουργήθηκε το ψευδομακεδονικό έθνος των Σκοπίων, ενόχλησε τους Σκοπιανούς και για αντιπερισπασμό κυκλοφόρησαν στη Σουηδία ειδικό βιβλίο με τίτλο «Αντι-Μάρτης».

Ειδικότερα το κρίσιμο έτος 2005 έστειλα επιστολές:

- Διά του υπουργείου Εξωτερικών, 65 επιστολές και το βιβλίο μου "The USA and the Case of Macedonia" σε 65 Αμερικανούς Γερουσιαστές και Βουλευτές για το θέμα των Σκοπίων.

- Στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, στον οποίο υπενθύμισα - σύμφωνα με δήλωση του Χίτλερ στην Rienfestahl (το αναφέρει στα «Απομνημονεύματα» της) αλλά και στη Διαθήκη του που υπαγόρευσε προ του θανάτου του - ότι η εμπλοκή και οι απώλειες της Γερμανίας στην επίθεση της το 1941 κατά της Ελλάδος διέσωσαν τη Σοβιετική Ένωση - ομολογία του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Μόσχας αλλά και ρωσικών κειμένων - οδήγησε στην ήττα της Γερμανίας στην Ευρώπη και απέτρεψε την επικράτηση του Χίτλερ στην ήπειρο μας με απροσδιόριστες συνέπειες. Αυτό είχε και ως συνέπεια να επικρατήσει ο κομμουνιστής Τίτο στην Γιουγκοσλαβία, ο οποίος με έγκριση του Στάλιν δημιούργησε δόλια το θέμα των Σκοπίων. Συνεπώς η Ρωσία έχει και πθική υποχρέωση να ανακαλέσει την αναγνώριση των Σκοπίων ως «Μακεδονία».

-Επιστολή διαμαρτυρίας στον Oli Ren, αρμόδιο Επίτροπο για τη διεύρυνση της Ε.Ε., ο οποίος είπε στο Σκοπιανό Πρωθυπουργό ότι η ένταξη τους στην Ε.Ε. δεν θα επηρεασθεί από το αν λυθεί ή όχι το πρόβλημα του ονόματος των Σκοπίων.

Την επιστολή προς τον Oli Ren και το βιβλίο "The USA and the Case of Macedonia" έστειλα επίσης στον πρόεδρο Μπαρόζο, σε όλους τους Επιτρόπους και στους Έλληνες ευρωβουλευτές, αλλά και στους Έλληνες Βουλευτές.

-Δύο επιστολές στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την πρώτη με αφορμή την καταγγελία Καταλανού Βουλευτή, ο οποίος προσέφυγε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταγγέλλοντας την Ελλάδα ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα της Μακεδονίκης και της Τουρκικής μειονότητας και τη δεύτερη για το θέμα των Σκοπίων ειδικότερα. Έλαβα δύο πολύ ικανοποιητικές απαντήσεις.

-Επιστολή στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή (της Γενικής Διευθύνσεως για τη διεύρυνση) της Commission κ. Fabrizio Barbaso σε απάντηση της από 17.10.2005 επιστολής του.

Ο Barbaso στην επιστολή του διαβεβαιώνει ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος των Σκοπίων, αλλά και για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή που αποτελεί προτεραιότητα για την Ε.Ε.

Από το βιβλίο της N. Λαζαρίδη, Απελαγμόριας Καθήκοντα, 2008, σ. 16, Ιανουάριος.





Χαιρετισμός Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Γεωργίου Παυλίδη

Ο αείμνηστος Μακεδόνας Νικόλαος Μάρτης, υπήρξε εξέχων Έλληνας πολιτικός. Ταύτισε την παρουσία του με την προσφορά του στην Πατρίδα και την ιδιαίτερή του, την Καβάλα. Μαχητής στην πολιτική, πολεμιστής στις μάχες των οχυρών της Μακεδονίας, του Ριμίνι και των Αθηνών, τίμησε την Χώρα και τιμήθηκε απ' αυτήν.

Αντιστάθηκε και πολέμησε την πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας, μελετώντας, ερευνώντας, τεκμηριώνοντας και αποδεικνύοντας την ελληνικότητά της. Αποτελεί τιμή και πηγή υπερηφάνειας το γεγονός ότι καταγόταν από την Καβάλα και την Περιφέρειά μας και είναι ελαχίστη ανταπόδοση να δίνουμε το όνομά του σε μία αίθουσα συνεδριάσεων, εκδηλώσεων για το καλό του τόπου.

Ας αποτελεί ένα πρότυπο και φωτεινό παράδειγμα για όλους μας.



Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Θεοδώρου Μαρκόπουλου

Ο αείμνηστος Νικόλαος Μάρτης αποτελεί κορυφαίο κοινοβουλευτικό άνδρα, ο οποίος δίδαξε πολιτική με το παράδειγμά του. Ξεκίνησε φτωχός από την Μουσθένη του Παγγαίου και συμμετείχε σε όλες τις εθνικές προσπάθειες της εποχής εκείνης, πολεμώντας επί χρόνια. Εξελέγη 7 φορές Βουλευτής. Διετέλεσε επί δεκαετίες Υπουργός και όταν αποχώρησε, κανείς δεν είχε να τον κατηγορήσει για το παραμικρό.

Έδωσε όλο τον εαυτό του για να σταματήσει τον σφετερισμό της λέξης Μακεδονία και της ελληνικής ιστορίας που αυτή συνεπάγεται.

Αναγνωρίστηκε παγκόσμια η προσπάθεια που κατέβαλε κι όμως αυτός συνέχισε άοκνα και σεμνά να εργάζεται.

Ο κόσμος της Καβάλας ακόμη και σήμερα συνυπάρχει με τις παραγωγικές δομές που αυτός δημιούργησε ή δρομολόγησε. Η Βιομηχανία Λιπασμάτων, η Ιχθυόσκαλα, το αρδευτικό δίκτυο της Πιερίας Κοιλάδας, του Νέστου... είναι μερικές από αυτές.

κ. Νικόλαος Μάρτης, εκπροσωπώντας τον Νομό Καβάλας, νιώθω την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω για όσα κάνατε και να δηλώσω τυχερός, ως άνθρωπος, που είχα την τιμή να σας γνωρίσω.

Απόσπασμα ομιλίας
κ. Νικολάου Ι. Μέρτζου
Προέδρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών



Ο Νίκος Μάρτης είναι υπόδειγμα στους χαλεπούς καιρούς μας. Από νέος μέχρι πέρστα στα βαθιά γεράματά του 98 χρονών δεν έπαισε να εξοφλεί το χρέος του στην Πατρίδα και στην Μάνα μας Μακεδονία. Επτά χρόνια υπερασπίζεται την Πατρίδα πρώτος στη φωτιά: Μακεδονικά Οχυρά, Ελ Αλαμέιν, Ρίμινι, Απελευθέρωση της Αθήνας, Δεκεμβριανά. Κάθε πεδίο μάχης κι ένας κομβικός σταθμός της Ελληνικής Ιστορίας. Επτά θητείες βουλευτής Καβάλας έως το 1981. Δεκατέσσερα χρόνια Υπουργός. Και τα επόμενα 32 χρόνια πρόμαχος της Ελληνικής Μακεδονίας.

Ο Νίκος Μάρτης εκπροσωπεί ζωντανή τη νεότερη Ιστορία και τη Δημιουργία της Ελλάδος. Υπήρξε στενός φίλος και Υπουργός του μακαριστού Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή και βρέθηκε στην Πρώτη Γραμμή όταν ο Μακεδών Μέγας Αρχηγός οδήγησε την ερειπωμένη χώρα στην κοσμογονία πρώτα, στην αρπιότερη Δημοκρατία έπειτα και στην Ευρώπη τελικά. Ήταν ο αρμόδιος Υπουργός όταν εκ του μπδενός δημιουργήθηκαν η ΔΕΗ, το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδος στη Δυτική Μακεδονία, τα μεγάλα φράγματα και οι υδροπλεκτρικοί σταθμοί, στη Θεσσαλονίκη το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Κρατικό Ωδείο, η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου και τα Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, το Αρχαιολογικό Μουσείο και η επέκταση της Διεθνούς Εκθέσεως, το συγκρότημα ΕΣΣΟ-Πάπας και η Βιομηχανία. Συνέδραμε, πάντα με εντολή του Καραμανλή, όταν αποκαλύφθηκαν οι Αιγέες, ο Τάφος του Φιλίππου Β' και το Δίον. Με τον Νίκο Ζαρντινίδη ανασυγκρότησαν τη Θεσσαλονίκη από τον σεισμό του 1978 και άνοιξαν τις μεγάλες λεωφόρους της.

Τολμηρός και ενορατικός πολιτικός θεωρούσε απλούτερα τα δυσκολότερα. Και τα επεδίωκε. Σήμερα είναι σαν να έρχεται από το Μέλλον διότι θεσμοθέτησε όσα σήμερα αναζητά ακόμη η Ελλάδα: φυσικό αέριο, πετρέλαιο, σπάνια μέταλλα, χρυσός, πλιακή ενέργεια, γεωθερμία, ευρωλιμένας στη Θεσσαλονίκη.

Είμαι ευτυχής ότι ζήσαμε και αγωνισθήκαμε μαζί 58 ολόκληρα χρόνια. Μας έλεγε ο Κ. Καραμανλής: «Τρεις Νίκοι για τη νίκη». Νίκος Μάρτης, Νίκος Ζαρντινίδης κι ο τζαναμπέτης Νίκος. Μας είπανε Χατζήδες γιατί κάναμε προσκύνημα στην Πατρίδα. Κάναμε χατζηλίκι, ποτέ χαμαλίκι.

Αδελφέ μου Χατζη-Νίκο, εμείς οι Μακεδόνες σε ευγνωμονούμε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

Απόσπασμα ομιλίας
κ. Θεόδωρου Γ. Καράογλου
τ. Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης
Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης

Στη διάρκεια της Κοινοβουλευτικής του σταδιοδρομίας ως Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, της Ε.Ρ.Ε. και της Νέας Δημοκρατίας, ο αείμνηστος Νικόλαος Μάρτης υπήρξε υπόδειγμα πιθικής, εργατικότητας και πίστης στις δυνατότητες του Έλληνα, στοιχεία που όχι μόνο τον έκαναν να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους συναδέλφους του, αλλά και τον συντρόφευαν κατά την άσκηση των Υπουργικών του καθηκόντων.

Ως Υφυπουργός Εμπορίου αναζήτησε νέους τομείς δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό επισκέφθηκε την τότε Σοβιετική Ένωση και το Μόναχο, πετυχαίνοντας τον πολλαπλασιασμό και τη διάδοση των εξαγωγών από τη Μακεδονία και τη Θράκη προς το Εξωτερικό.

Ως Υπουργός Βιομηχανίας ήταν ο άνθρωπος που με διάταξή του κατάφερε το 1958 ο Ελληνικός Κινηματογράφος να περάσει στη δικαιοδοσία του δικού του Υπουργείου, ώστε οι Ελληνικές Κινηματογραφικές Εταιρείες να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Βοήθησε με αυτόν τον τρόπο καθοριστικά στην άνθιση του Ελληνικού Κινηματογράφου τη δεκαετία του 1960.

Ως Υπουργός Βορείου Ελλάδος έθεσε ως αμετάθετη προτεραιότητά του την προάσπιση των εθνικών δικαιών του Έθνους μας, αναδεικνύοντας την προσπάθεια πλαστογράφησης της ιστορίας της Μακεδονίας μας, ενώ λόγω της ευδόκιμης θητείας του στο συγκεκριμένο Υπουργείο κρατά ακόμη και σήμερα τον τιμπτικό τίτλο του μακροβιότερου Υπουργού που θήτευσε στο Διοικητήριο.

Ενδεικτικό του χαρακτήρα του είναι το εξής περιστατικό. Όταν το 1974 ανέλαβε το τότε Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, κάποιοι έσπευσαν να του πουν ότι στην ουσία ήταν Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου επειδή το συγκεκριμένο Υπουργείο δεν είχε, όπως έλεγαν, αρμοδιότητες. Μόνο που δεν γνώριζαν ότι ο Νικόλαος Μάρτης δεν χρειαζόταν αρμοδιότητες, γιατί φρόντιζε να τις παίρνει πάντα μόνος του, καθιστώντας με τη δράση του το σημερινό ΥΜΑΘ ως σημείο αναφοράς στην εθνική αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας.

Όλοι οι Έλληνες είμαστε ευγνώμονες στον Νικόλαο Μάρτη για όσα προσέφερε στην πατρίδα και ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, στην οποία αφιέρωσε τη ζωή του (...).



1. Μαθητής Δημοτικού στη Μουσθένη.
2. Με τον Κ.Καραμανλή το 1957 στην Χρυσούπολη Καβάλας.
3. Έφεδρος Αξιωματικός στο Τελ Αβίθ.
4. Με την Κατίνα Παξινού και τον Gregory Peck.
5. Με τον Γεώργιο Ράλλη στο Ν.Κοζάνης το 1981.

(Φωτογραφίες από το βιβλίο του Ν.Μάρτη,
Απολογισμός Καθίκοντος, 2008, εκδ. IONPRESS)



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΑΡΤΗΣ

Ένας μεγάλος Μακεδών

*Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες, ότι αδύνατον η
υπόθεση να χαθεί!!! Τα κραυγάζοντα μάρμαρα της αλήθειας,
θα διαλαλούν στονς αιώνες τα δίκαια μας! Διότι θα είναι
αντιληπτά ακόμη και από επιστήμονες με στοιχειώδη μόλις
γνώση!.. Ας το καταλάβει ο κόσμος, να αγωνιστεί!*



Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
www.pekavalas.eu